

Toerusting VBC 2019

Dit jaar gaan kinderen en tieners ontdekken wat het is om te geloven aan de hand van de geloofshelden van de lijst in Hebrëeën 11. Dit 'monument' met schitterende voorbeelden wordt vaak gelezen of aangehaald in preken en is je ongetwijfeld ook bekend. Dit jaar willen we met de medewerkers iets verder kijken dan de oppervlakte. Het zijn niet zomaar wat extreem goede voorbeelden van extreem heldhaftige geloofsoverwinnaars. Het is een lijst met een gemeenschappelijke noemer: bij alle genoemde voorbeelden komen twee dingen naar voren:

1. Ze kregen een belofte of een opdracht van God, en ze geloofden daarin.
2. Ze handelden ernaar en zetten daarbij alles op het spel.

Geloof en gehoorzaamheid gaan hand in hand. Niet alleen de schrijver van deze brief noemt dit, ook Petrus, Johannes en Paulus zeggen het regelmatig. En Jacobus maakt er zelfs een centraal thema van in zijn korte brief...

We gaan in deze prachtige week dieper in op deze waarheid en bekijken het steeds vanaf een andere invalshoek aan de hand van 9 stellingen.

Doelen

Aan het einde van deze week willen we een aantal doelen hebben bereikt:

1. De medewerkers hebben een breed begrip gekregen van de boodschap van de Hebrëeënbrieff
2. De medewerkers zijn doordrongen van de onlosmakelijkheid van geloof en gehoorzaamheid
3. De medewerkers hebben het tijdens deze week al kunnen oefenen
4. Bezoekers en leden van De Wegwijzer zijn opgebouwd door de boodschappen die ze mee hebben gekregen en het voorbeeld van de VBC medewerkers

Thema's:

Moment	Thema / inhoud	Passage
Zaterdagochtend (centraal)	Geloven = navigeren op wat je niet ziet	Hebrëeën 3:18-19
Zondagochtend (centraal)	Geloof leidt tot gehoorzaamheid	Johannes 2:3
Zondagmiddag gebedsdienst (decentraal)	Je kunt God niet gehoorzamen zonder geloof	Hebrëeën 11:6 Romeinen 10:13-14
Maandagochtend (decentraal)	Gehoorzaamheid is BEWIJS van geloof	Richteren 6:25-32
Dinsdagochtend (decentraal)	Je kunt niet geloven en tegelijk ongehoorzaam zijn	1 Johannes 2:4, 5:2-4 1 Samuel 15:22-23
Woensdagochtend (decentraal)	Oordeel van God is gebaseerd op onze (geloofs-) DADEN	Openbaringen 20:12-15 Jakobus 2:17-18
Woensdagavond bemoedigingsavond (centraal)	Volharding in gehoorzaamheid leidt tot groei van geloof	1 Petrus 1:6-7, Romeinen 8:24-25
Vrijdagochtend kort (decentraal)	Gehoorzaamheid brengt zegen / maakt je tot zegen	Hebrëeën 11:8-10 Jakobus 2:21-24
Vrijdagavond afsluiting zegenwens (centraal)	Hou vol!	Hebrëeën 6:18-19 Hebrëeën 9:26-28

Sprekers en teamleiders die de toerusting geven:

Een aantal tips:

1. **Lees het hele programma** goed door, niet alleen jouw stukje. Het is belangrijk dat je het geheel ziet en snapt. En dat je ziet welke bijdrage jouw deel geeft aan het geheel.
2. **Hou je aan het thema** van de dag: het is belangrijk om bij elk aspect van 'geloven en werken' stil te staan. Kap dus ook gesprekken af waarvan je weet dat ze op een ander moment nog aan bod gaan komen.
3. Het doel van het hele programma is het benadrukken **dat Jezus het waard is!** Laat dat zo vaak naar voren komen als je kunt!

Zaterdagochtend - Geloven = navigeren op wat je niet ziet

Basistekst

Hebreeën 3:18-19

Richtlijn voor de spreker

De opening van de VBC week.

Uitleg van de context van de Hebreeënbrief, plaatsing van hoofdstuk 11 in de lijn van de argumentatie.

Probleem: “We lijden om Jezus’ wil, we missen het leven van vroeger en we hebben geen zicht op de beloofde overwinning. Jezus zou terugkomen, maar dat duurt nu al tientallen jaren! Zullen we teruggaan?”

Antwoord van de schrijver:

1. Jezus is het WAARD – de eerste, Gods geheimenis, het begin van alles, het doel van alles...
2. Dit is de essentie van geloof: kijk maar naar alle voorbeelden van het OT
3. Hou vol!

Uitdaging

Als we deze week de boodschap van Jezus gaan verkondigen in woord en daad, zijn we dan zelf doordrongen van Jezus’ waarde? Van het ‘geluk’ dat wij hebben dat we Hem hebben leren kennen? Weten we dát over te brengen?

Zondagochtend - Geloof leidt tot gehoorzaamheid

Basistekst

Johannes 14:15-24

1 Johannes 2:3

Richtlijn voor de spreker

Als je Jezus kent, dan ga je Hem liefhebben. Als je Hem liefhebt, dan bewaar je Zijn geboden. En niet omdat het moet, maar omdat het kán!

Je eigen geloof in Jezus is iets wat niemand kan zien. Maar de verandering van jouw leven, doordat je gaat leven volgens Zijn normen en standaarden, die móet iedereen opvallen. Johannes koppelt gehoorzaamheid aan onze liefde voor Jezus (wat gevoeliger), Jacobus koppelt gehoorzaamheid aan geloof in Jezus (iets nuchterder) maar de boodschap is hetzelfde: volgelingen van Jezus die leven als heidenen bestaan eenvoudigweg niet.

Verwerkingsvraag

Hoe onderscheidt jouw leven zich van jouw niet-gelovige burens/ vrienden? En niet alleen qua uiterlijk gedrag, maar qua prioriteiten in geld- en tijdsbesteding, in gespreksonderwerpen, in humor, in ambities, in hoe je naar andere mensen of naar jezelf kijkt...? Ben je echt anders?

Zondagmiddag gebedsdienst - Je kunt God niet gehoorzamen zonder geloof

Basistekst

Hebreeën 11:6 - "Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken."

Romeinen 10:13-14 - "Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?"

Richtlijn voor de spreker

Twee waarheden staan centraal:

1. Zonder geloof ben je ongehoorzaam en ga je dus verloren.
2. Als mensen de boodschap over Jezus niet horen, kunnen ze niet gaan geloven!

Als we dit goed op ons netvlies hebben als we deze week Almere willen gaan bereiken, dan zal onze motivatie groeien! Hoe begaan zijn we met mensen die voor eeuwig verloren dreigen te gaan? Hoe vol van medeleven zit ons hart?

We zijn niet van plan om Almeerders een leuke week te bezorgen, of ze genezing van lichamelijke kwalen aan te bieden, of ze te overtuigen dat het echt je kwaliteit van leven bevordert om Jezus in je leven te hebben... Zij moeten (net als wij!!) gaan zien dat ze een probleem hebben dat we *zonde* noemen en dat de gevolgen daarvan enorm zijn! En dat God in al Zijn liefde hen een uitweg biedt via de dood en opstanding van Zijn Zoon.

Om dit te zien, moeten ze deze boodschap *horen*, en *zien* in ons. Maar daarnaast (bovenal) moet de Heilige Geest hun ogen hiervoor openen (Johannes 16:8).

Laten we bidden voor:

- Veel liefde in ons hart voor onze Redder
- Veel liefde en bewogenheid in ons hart voor verloren mensen
- Het werk van de Heilige Geest in de harten van kinderen, tieners en volwassenen die in aanraking komen met de boodschap van Jezus!

Maandagochtend - Gehoorzaamheid is BEWIJS van geloof

Lezen

Richteren 6:25-32

De lijn

In Hebrreeën 11 zegt de schrijver in vers 32 dat als hij de gelegenheid had, dat hij zonder aarzelen het verhaal van Gideon zou vermelden... Wij gaan dat verhaal lezen vandaag, maar dan het stukje wat in de zondagschool meestal niet vermeld wordt.

God roept Gideon in Richteren 6 om het volk te bevrijden van de Midianieten, een woestijnvolk dat regelmatig het land binnenviel om te plunderen en te verwoesten. Ze waren enorm talrijk, ze leefden voor het gevecht en waren totaal onvoorspelbaar in hun bewegingen... het ongeorganiseerde stammenverbond van Israël was daar zeker niet tegen opgewassen. En de God die hen had kunnen helpen, hadden ze ingeruild voor de lokale godheden Baäl en Ashera. Een hopeloze situatie.

Maar God besluit om Zijn volk tóch te helpen, en wil hen tegelijk een les leren: Hij zal bevrijding brengen op de meest onwaarschijnlijke manier, zodat heel het volk zal beseffen dat dit het werk van God is!

Om dit te doen heeft God een man nodig, die bereid is om Hem op Zijn woord te geloven en Hem te volgen in een totaal onverantwoorde handelswijze: Gideon.

Maar voordat Gideon in staat is om deze klus op te pakken, moet hij zelf doordrongen zijn van Gods betrouwbaarheid en 'geloofwaardigheid'. Dit komt door een test die God aan hem voorlegt in de nacht na zijn roeping:

1. Vernietig het beeld en het altaar van Baäl in jouw dorp
2. Bouw een altaar voor Mij
3. Offer de (schitterende) stier van jouw vader op dat altaar

Met punt 1 weet hij zich verzekerd van een lynch-dood: de dorpelingen zullen hem komen halen en afmaken. Punt 2 is wat hem zal verraden als de dader van punt 1. Punt 3 zal de woede van zijn eigen vader veroorzaken en zo zijn enige 'escape' van zijn dorpsgenoten tenietdoen. Oftewel: 99,8% kans dat Gideon deze test niet gaat overleven. Zijn enige reden om het toch te doen is het vertrouwen op het Woord van God: als God hem laat sterven, gaat ook het hele Midianieten-vernietigingsplan niet door...

Gehoorzaamt hij wel, of gehoorzaamt hij niet?

Verwerking

Schrijf de antwoorden voor jezelf op, en bespreek dat dan met elkaar:

1. Hoe had jij gereageerd op dit verzoek van God?
2. Wat was volgens jou de meerwaarde van deze handelswijze van God? Of had het Midianieten-plan ook gewerkt zonder deze bijzondere test?
3. Denk je dat God dit ook bij jou zou kunnen doen? Of is dit typisch een Oud-Testamentische aanpak van Hem?

Als Gideon door de Hebrreeënschrijver wordt opgevoerd als een voorbeeld, dan is dit verhaal zeer zeker relevant voor ons vandaag. Daarnaast is God niet veranderd en hebben wij het nog steeds nodig dat we op God leren vertrouwen. En soms wil God ook dat we wat 'bruggen achter ons verbranden' zodat we volledig inzetbaar zijn voor Hem.

4. Heb jij al eens een grote 'stap in geloof' moeten zetten voor God? Vertel eens?

Dinsdagochtend - Je kunt niet geloven en tegelijk ongehoorzaam zijn

Lezen

1 Johannes 2:4, 5:2-4

1 Samuel 15:22-23

De lijn

Saul, de eerste koning van Israël, was langzaam afgegleden van het dienen van God naar het dienen van zichzelf, van zijn eigen doelen, zijn eigen koningschap. De opdracht van God om de eeuwenoude vijand Amalek eindelijk uit te roeien volbrengt hij voor zover hij dat zelf nodig acht: hij doodt niet iedereen (niet alleen de koning wordt gespaard, maar jaren later komen we nog steeds Amalekieten tegen in de Bijbel (Davids dorp Ziklag wordt bijvoorbeeld door hen geplunderd), ook vindt Saul het zonde om het mooie vee van de Amalekieten te slachten.

Als Samuel hiervan hoort en Saul aanspreekt, dan zegt Saul snel dat hij de koning alleen maar tijdelijk in leven wilde laten en dat het niet-gedode vee bestemd was voor offers aan God...

Saul laat hiermee zien dat hij echt helemaal niets heeft begrepen van God:

1. God geeft geen enkele opdracht, zelfs geen enkel detail van een opdracht, zonder dat dit een duidelijk doel dient.
2. God haatte de Amalekieten en had zelf besloten dat ze 'met de ban geslagen' moesten worden. Hoezo denkt Saul dan dat God offers zou willen vanuit diezelfde veestapel??
3. De excuses die Saul ter plekke bedacht, zijn voor God zo doorzichtig als kristal: Samuel gaat niet eens in op Sauls redenen en raakt direct het pijnpunt: je gehoorzaamt niet...

Als een mens een opdracht krijgt van God, dan blijkt zijn/haar geloof uit de reactie op die opdracht. Abel en Kaïn moesten offers brengen met bloed. Henoeh wandelde (sprak) met een God die niemand kon zien. Noach krijgt de onwaarschijnlijke opdracht een enorme boot te bouwen op droog land. Abraham moest zijn bezittingen verkopen of achterlaten en naar een onbekend land reizen, waarbij er geen enkele garantie van succes was behalve het woord dat hij van God had gehoord. Sara moest geduldig wachten op hun nakomeling die uiteindelijk geboren werd, terwijl ze niet alleen haar hele leven onvruchtbaar was geweest, maar waarschijnlijk ook al lang voorbij de overgang was. Abraham moest vervolgens diezelfde wonderlijke zoon offeren op een altaar. Gideon moet een beeld neerhalen en daarmee zijn doodvonnis tekenen, profeten moeten onwaarschijnlijke boodschappen uitspreken die in de oren van de toehoorders nergens op sloegen. De reactie van al deze mensen (aangehaald in Hebrëen 11) is hetzelfde: ze **gehoorzaamden**. Niet alleen hebben ze daarmee hun tijdgenoten en directe nakomelingen gezegend en gered, maar ook zijn ze nu – duizenden jaren later – nog steeds tot zegen van jou en mij.

Ongehoorzaamheid heeft net zo verstrekkende gevolgen, maar dan negatief: een mens die een opdracht van God krijgt en er niet naar handelt, roept niet alleen Gods toorn over zichzelf af: Sauls weigering om te gehoorzamen ontnam hem persoonlijk niet eens het koningschap want hij is als koning van Israël overleden. Maar zijn zoons werden gedood in de hopeloze strijd tegen de Filistijnen, en de enige overlevende werd nooit koning. Duizenden Israëlieten vonden de dood in diezelfde strijd.

En eeuwen later, als Israël verspreid is over het Midden-Oosten in ballingschap, wordt heel het volk bedreigd met vernietiging door een nazaat van de door Saul gespaarde koning Agag van Amalek: Haman de Agagiet. Koningin Esther weet dat op het nippertje te voorkomen samen met haar oom Mordechai (een directe afstammeling van Kis, de vader van Saul), waarmee ze Gods 'herkansing' vormen voor het geslacht van Kis – en slagen!

Een mens die bewust een bevel van God naast zich neerlegt, getuigt van één ding:

Ik geloof niet in God. Niet in een almachtige God die deze opdracht sowieso kan doen slagen. Niet in een soevereine God die gehoorzaamheid van mij af kan dwingen en van mij verantwoording gaat eisen. Niet in een alwetende God die mijn smoesjes doorgrond. Niet in een volkomen wijze God wiens opdrachten uitgevoerd moeten worden als we zegen willen zien. Niet in een liefdevolle God die nooit zomaar een opdracht geeft.

Johannes verwoordt het helder: God geloven = God kennen. God kennen = Hem liefhebben. Hem liefhebben = Hem gehoorzamen. Meer smaken zijn er niet.

Verwerking

1. Wat weet jij van Gods geboden af?

Probeer hier niet te blijven hangen bij de tien geboden, of bij Jezus' samenvatting van de wet. Kijk of je nog meer concrete opdrachten kunt achterhalen die God aan ons allen heeft gegeven. Denk aan onze morele houding zoals Jezus die in de Bergrede gaf, of aan het zedingsbevel. Of aan gelijkenissen van Jezus waarin een duidelijke opdracht ligt...

2. Wat heb jij tot nu toe gedaan met de opdrachten die God je gaf?

Niet gehoorzaamd	Heel soms gedaan	Af en toe met anderen over gepraat	Regelmatig geprobeerd	Gehoorzaamd
------------------	------------------	------------------------------------	-----------------------	-------------

Probeer mensen eerlijk te laten delen over hoe ze over zichzelf denken. Soms hebben groepsleden de neiging om iemands wat pessimistische antwoord iets beter te laten worden: probeer dat te onderdrukken: mensen moeten zichzelf eerlijk in de spiegel kunnen kijken! Ook als iemand echt overtuigd is van grote gehoorzaamheid – laat dat gewoon staan, niet afzwakken!

3. Als gehoorzaamheid de test van je geloof is, wat voor cijfer geef je jouw geloof?
Cijferen van 1 tot 10, waarbij 10 heel goed is en 1 zwaar onvoldoende. Laat deelnemers proberen te verwoorden hoe ze tot dat cijfer komen.
4. Als je volgend jaar weer een cijfer voor je geloof / gehoorzaamheid moet gaan geven, wat voor cijfer wordt dat dan, denk je? En hoe denk je bij dat cijfer te komen?
Uiteraard hopen we hier dat mensen volgend jaar een mooier cijfer willen behalen dan nu. Bespreek concreet hoe dat behaald kan gaan worden. Geen vage plannen, maar duidelijke maatregelen. Mochten deelnemers volgend jaar op een lager cijfer uit willen komen, laat de groep daar dan even op reageren en bevraag deze persoon naar diens motieven. Te allen tijde respectvol!!
5. Een van de beste manieren om je te houden aan een voornemen, is om dat voornemen samen te bespreken en uit te voeren. Zoek deze week minstens één 'maatje' met wie jij afsprekt om concreet te gaan doen wat je bij de vorige vraag hebt bedacht. Bevraag elkaar hier minimaal eens per 14 dagen op...
Misschien voor de hand liggend, maar toch nog het dringende advies om dat niet met iemand van het andere geslacht te doen, tenzij er sprake is van huwelijkswensen en de trouwjurk al is aangeschaft...
6. Wat voor impact zou jij voor God met jouw leven willen maken op deze aarde? Waarom?
7. Wist je dat Hebreëën 11 doorgescreven wordt in de hemel? En dat alle gelovigen daarin voorkomen? Schrijf in een of twee alinea's wat er van jou in gaat staan als het aan jou ligt. Je mag het met elkaar delen...
Mochten deelnemers hier vreemd van opkijken, je kunt de volgende verzen bekijken:
 - Daniel 7:10
 - Psalm 56:9
 - Openbaring 20: 12-15

Woensdagochtend - Oordeel van God is gebaseerd op onze (geloofs-)

DADEN

Of, zoals Jacobus wat bot zegt: "Geloof zonder daden is dood."

Lezen

Openbaringen 20:12-15

Jakobus 2:17-18

De lijn

De tekst in Openbaringen is volstrekt duidelijk: alle doden worden geoordeeld door God op grond van hun daden. Vaak is dit een beangstigende gedachte voor ons, en dat is ook best logisch: welke zondaar vreest niet het moment dat de Goddelijke meetlat gelegd wordt langs zijn daden? Wij kunnen nooit voldoen aan Gods maatstaven!

Gelukkig mogen we dan in de Bijbel de 'escape' leren kennen: Jezus, die de prijs voor onze redding volledig betaalde... En wat wordt er dan van ons gevraagd? Dat we ons geloof op Hem vestigen! Als je dat doet, dan levert dat twee dingen op: één ogenblikkelijk gevolg: je naam wordt bijgeschreven in het Boek van het Leven (Openbaringen 20:15). Daarnaast gaat je leven daden van gerechtigheid opleveren, omdat je God gaat gehoorzamen (gehoorzamen kon je eerder helemaal niet, als zondaar). Het is die combinatie die hier voor Gods troon de doorslag gaat geven.

Paulus schrijft regelmatig aan 'de heiligen' op een bepaalde plaats, dat ze ook als heiligen moeten gaan leven. Blijkbaar kunnen heiligen zich nog steeds behoorlijk onheilig gedragen. Je moet denken aan de situatie waarin iemand trouwt met een lid van de koninklijke familie. Diegene is vanaf dat moment een lid van de koninklijke familie, maar begint dan met een moeilijk leerproces om zich ook als zodanig te gaan gedragen... Het doel is dat ook het nieuwe familielid uiteindelijk een koninklijke levensstijl krijgt, zodat iedereen de koninklijkheid aan diens leven af zal kunnen zien.

Stel nou dat het nieuwe lid van de koninklijke familie pertinent weigert om dit leerproces in te gaan, wat zegt dat dan over diens afgelegde geloften? En over diens respect voor de koninklijke familie? En over diens eigen gevoel van verantwoordelijkheid?

Verwerking

1. Denk je dat jouw daden (levensstijl) iets zeggen over jouw heil (=of je gered bent of niet)?
Volgens Jacobus en Johannes duidelijk wel! En dit doet helemaal niets af aan ons geliefde Sola Fides (geloof alleen) want daden hangen gewoon onlosmakelijk samen met reddend geloof.
2. Hoe voel je je als je goed nadenkt over de daden die van jou in de boeken opgetekend staan?
Het kan ons soms ongemakkelijk maken. We zijn ons flink bewust van zonden die we stiekem doen... Wat we ons mogen beseffen is dat Hebreëën 11 ook geschreven is over zondaren, net als wij. Toch staan de 'geloofshelden' er echt heldhaftig beschreven. Zou God misschien ook zo naar ons kijken?
3. Als je in gesprek zou zijn met Jacobus, Jezus' broer, hoe zou hij reageren op de keuzes die jij doorgaans maakt?
Net als Jacobus' oudere broer, is hij wars van mensen die doen alsof ze heel geestelijk zijn. Het maakt hem zo boos dat hij heel wat scherpe dingen over ze zegt...
4. Heb jij zicht op welke principes jouw keuzes het meeste beïnvloeden?
Denk aan: gemakzucht, ambitie, plicht, luiheid, wat-denken-anderen-van-me, trots, ijdelheid, valse bescheidenheid... of is het meer: liefde voor God, liefde voor Zijn Woord, dankbaarheid voor Jezus'

offer, nederigheid, Gods Koninkrijk, bewogenheid met anderen, diep verlangen om God te gehoorzamen...?

5. In hoeverre verschilt jouw gedrag van dat van jouw niet-christen-buren? En hoe relevant zijn die verschillen?
Probeer af te blijven van de uiterlijke verschillen: kledingstijl, taalgebruik en kerkbezoek... Keith Green zei al: "Als je vaak naar de McDonalds gaat, word je nog geen hamburger."
6. Herkennen jouw niet-christen burens, -vrienden, -familieleden, -collega's of -klasgenoten dat jij een volgeling bent van Jezus?
 - a. Heb je dat wel eens van hen gehoord of gemerkt? Hoe?
 - b. Waaraan herkennen ze dat dan?
 - c. Hoe kijken ze tegen jouw anders-zijn aan? Positief of geïrriteerd?
Hierbij is het ene niet beter dan het andere, tenzij je principes overboord zet om aardig te zijn, of expres provokeert en dus irritatie opwekt...
7. Vind jij dat jouw leven een radicaal voorbeeld is van een volgeling van Jezus? Denk je dat je een radicaal voorbeeld zou moeten zijn, of is dat alleen verplicht voor Wijkpastors in De Wegwijzer?
De schrijver aan de Hebreërs uit zich laatdunkend over christenen die eigenlijk al lang op een ander niveau zouden moeten functioneren (Hebreërs 5:11-12). In principe wordt van iedere volgeling van Jezus verwacht dat die door een periode van de eerste beginselen heen, zich ontwikkelt tot een radicale volgeling van Jezus en een voorbeeld voor de volgende lichter.

Woensdagavond bemoedigingsdienst - Volharding in gehoorzaamheid leidt tot groei van geloof

Basistekst

1 Petrus 1:6-7

Romeinen 8:24-25

Richtlijn voor de spreker

Er kunnen omstandigheden of spanningen zijn waardoor het moeilijk is om te doen wat God zegt. Toch vraagt de Heer ons om Hem te gehoorzamen, om door te gaan, trouw te zijn.

Deze trouw bewerkt twee dingen:

- Externe vruchten in de vorm van bereikte mensen met het evangelie
- Interne vruchten: geloof wordt beproefd en versterkt door tegenslag

Vergelijk het bijvoorbeeld met fietsen met tegenwind: het is veel lastiger dan wind mee en voelt veel minder prettig, maar het is wel veel beter voor de ontwikkeling van je beenspieren en uithoudingsvermogen (longen en hart)...

Getuigenissen op het podium van volhouden en na lange tijd resultaat? En wat dat bewerkte bij de volhouder zelf?

Vrijdagochtend - Gehoorzaamheid brengt zegen / maakt je tot zegen

Lezen

Hebreeën 11:8-10

Jakobus 2:21-24

Lijn

Abraham als het grote voorbeeld van een geloofsheld uit Hebreeën 11. Zijn hele leven stond in het teken van gehoorzamen aan de stem van de God die hem riep en hem tot Zijn vriend verklaarde. Hij trok weg uit zijn geboortestreek, begon aan een onbekend bestaan in een onbekende omgeving. Leefde in tentenkampen als volkomen kwetsbaar inwoner van Kanaän (zonder zich te kunnen verschuilen achter een dikke stadsmuur), bouwde daar tegen alle verwachting in een flink fortuin en reputatie op, woonde onder heidenen zonder zich daardoor te laten beïnvloeden, wachtte jarenlang op zijn beloofde nakomeling, pleitte voor hele volken in het land...

Maar zijn grootste geloofsfeit blijft het gebeuren op de berg Moria, waar God hem vroeg wie er voor Abraham belangrijker was: zijn zoon Izaäk (inclusief het voortbestaan van zijn geslacht, zijn nalatenschap), of God zelf? Abrahams verbijsterende antwoord is om zonder enige vorm van discussie, zonder te aarzelen, zijn zoon te offeren uit gehoorzaamheid aan zijn God. Abraham legt daarmee een hoge lat voor ons allen: iedereen die een kind heeft, weet hoe onvoorstelbaar deze stap is. Nog nooit was iemand terug gekomen uit de dood, maar aangezien God had beloofd dat Izaäk Abraham van nageslacht zou voorzien, was Abraham overtuigd dat God hem desnoods uit de dood op zou wekken...

Door zijn hele leven te stellen in het teken van gehoorzaamheid, laat Abraham ons zien wat geloven inhoudt en hoever het ons kan brengen. En in Abrahams verre nazaat Jezus, is dit reddende geloof bereikbaar geworden voor ons allemaal!

Abraham kreeg een belofte: "Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden."

Dit is wat wij hebben ontvangen en wat wij zelf ook weer door hebben gegeven deze week: de zegen die aan de mensheid wordt aangeboden via Abraham in Jezus.

Verwerking

1. In hoeverre ben jij een ontvanger van de zegen die aan Abraham werd beloofd? Voel je dat ook zo?
*Galaten 3:14 – "...opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof."
Laat deelnemers zelf nadenken over waar zij staan in Christus Jezus. Maar maak wel duidelijk dat ze de erfgenamen zijn van deze zegen van Abraham als ze in Christus zijn!*
2. Heb jij de zegen van Abrahams nazaat Jezus in de afgelopen dagen uit kunnen delen? Hoe heb je dat gemerkt?
Delen is belangrijker dan 'het goede antwoord!' Maar probeer mensen die niet vaak iets zeggen ook aan het woord te laten komen.
3. Hoe kun je eigenlijk merken dat God je gebruikt? Is dat anders dan wanneer je zelf gewoon een goede daad voor iemand verricht?
Ik denk wel dat het anders is. Ook heidenen kunnen ontzettend lieve dingen doen voor een ander. Maar als iemand Gods zegen door jou heen merkt, dan veranderen levens...
4. Heb je zoiets gemerkt in de afgelopen week? Deel eens een voorval met elkaar...

5. Abraham gehoorzaamde en dat werd hem als rechtvaardigheid aangerekend. Hij handelde op grond van zijn geloof. Dat geloof bracht hem van godswege rechtvaardiging... Geloof in Gods belofte → Gehoorzaamheid (daden) → Rechtvaardiging/redding.
Hoe zit het met jouw geloof? Is dat al bewezen uit jouw daden van gehoorzaamheid?
6. Jij hebt de luxe dat je al weet dat God doden kan opwekken (die luxe had Abraham niet), dus in hoeverre aarzel je nog als je voor een 'onmogelijke opdracht' staat?
Geloof blijft geloof... en dat is best ongrijpbaar. En vooral voor de control-freaks onder ons, heel vaak eng. Maar een nuchtere kansberekening kan helpen: als God iets van je vraagt en met je is, hoe groot is de kans dat 'het fout gaat'?
7. Als je niet gehoorzaamt, wat zijn dan je voornaamste redenen om dat niet te doen?
Reflecteren hierop is belangrijk. Zicht op jezelf kan heel verhelderend zijn. De een is lui / gemakzuchtig, de ander is bang en onzeker. En er kunnen nog veel meer redenen zijn om niet te gehoorzamen... De schrijver van de Hebrëënbrieff geeft voor iedereen dezelfde tip: richt je ogen op Jezus... Hoe werkt dat in jouw geval?
Zing samen een mooi lied dat hierover gaat... mag je zelf lekker uitzoeken welke, of vragen aan de deelnemers.

Vrijdagavond afsluiting - Hou vol!

Basistekst

Hebreeën 6:18-19

Hebreeën 9:26-28

Richtlijn voor de spreker

De schrijver van de brief aan de Hebreeën weeft deze oproep door heel de brief: "Geef niet op! Hou vol! Jezus is het waard! Het wachten is niet eindeloos want Hij heeft beloofd terug te komen! De lange duur is niet zinloos, maar is een bewijs van jouw geloof! Dat bewijs dat zal over honderden jaren nog schitteren, net als de voorbeelden van wachtende gelovigen uit het Oude Testament! Je mag bij die voorname club gelovigen gaan horen! Zij kijken met jou mee en moedigen jou aan! Jezus is het meer dan waard! Hou vol!

Jullie gaan straks weer allemaal naar je eigen huis, weg uit deze inspirerende context van de VBC. Je komt dan misschien weer terug in een sleur, een saai voorspelbaar leven. Ga dan niet je heil zoeken in grootse afleidingen en feesten!

Misschien kom je terug in heel gespannen, hectische situaties: probeer er niet aan te ontsnappen en terug te verlangen naar momenten zoals deze VBC...

Waar je ook bent straks, en wat je ook tegen gaat komen, wees gehoorzaam aan Gods richtlijnen en Zijn opdracht voor jouw leven.

Elke keer dat je verlangend terugkijkt, of jaloers om je heen kijkt, mis je Gods doel met jouw bestaan. Het advies van de schrijver is: als het heden om wat voor reden je zwaar valt, kijk vooruit naar Jezus die bij de finish op je wacht! Als je aangekomen bent, dan zul je meemaken wat je nu alleen te horen krijgt: het was het allemaal waard. Hij was het allemaal waard.